

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FELIX VAN DEN BOSSCHE

weduwnaar van Mevrouw

VIRGINIE VAN DE KERCKHOVE

geboren te Elst, den 25 Februari 1838 en overleden
te Segelsem, den 19 Augusti 1920.

Het was een man van geloof, getrouw aan zijne christelijke plichten, vreedzaam in zijnen omgang gedienschtig voor iedereen.

Ook bemind van God en van de menschen zal zijn aandenken in zegen blijven. (Eccl. 14. 1.)

Beminde Kinderen, stort tranen op mijne dood maar weest niet ontroostbaar in uwe droefheid. (Eccl. 38. 16.)

Ik zal u eens wederzien en uw hert zal zich dan verblijden. (Joan. 16. 22.)

Dat intusschen mijn zegen op u blijve tot het einde. De zegening van den vader versterkt het huis der kinderen. (Eccl. 3. 10 en 11.)

Goede Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(7 jaar en 7 maal 40 dagen aflaat.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.