



De liefde is sterker dan de dood. Zij vereenigt in de zalige eeuwigheid deze die de dood had gescheiden... Zoo kon deze brave man het sterven van zijnen beminden zoon niet lang overleven.

Heere, zoo sprak hij in zijne smerte, ik had hem van U ontvangen, ik zag hem zoo geern, Gij hebt hem tot U geroepen, het was toch zulk een braaf kind. Weldra zal Vader achterkomen... Heb dank! heb dank! en hij kwijnende en stierf om, bij God, zijnen Zoon terug te vinden.

O sterke liefje, die God dankt en gebenedijdt, zelfs in 't prangen der beproeving.

'k Bemijn U, Heere, die genadig
Mijn stem aanhoort en mijn gesmeek ;

't Oor neigt Gij mijwaarts als ik spreek :

Aanroepen wil ik U gestadig.

Ten dood me prangden enge strikken,

Mij overvielen helsche schrikken

En 'k stond, in nood en druk te stikken,

Dan steeg ten hemel mijn gebed :

Kom, Heere, kom en mij gered.

Gerechtig zijt Gij, mild en goedig

En uw erbarming overvloedig....

Mijn ziel onttrok Hij aan den dood

Mijn oog bevrijdde Hij voor 't weenen

Mijn voet voor 't struiklen tegen steenen.

Ps. 114, naar E. D. L.

Mijne beminde Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten, wij zijn U voorgegaan, weldra zult gij volgen, en dan zien wij in 't eeuwig geluk malkander weer.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaren & 7 quadr.