

Heden ik, morgen gij.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

REMI DE NAYER

zoon van

Gustaaf en Victorine Van Den Daele

geboren te Elst,
den 16 Februari 1902 en aldaar overleden,
den 15 Juni 1922,
versterkt door de HH. Sacramenten der
Sterfenden.

♦♦♦♦

Uw vreugde van ons hert is verdwenen ;
de kroon van ons hoofd is gevallen J. XIV

Wat is het leven van den mensch? Een
rook die weinig tijds verschijnt en weer ver-
dwijnt. Jac. I 25.

Ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdel-
heid, behalve God beminnen en hem alleen
dienen. Koning Salomon.

Beste Vader en Broeders, die ik zoozeer
oemide en niet meer mocht terug zien,
geliefde Moeder, Zusters, Bloedverwanten en
gij allen die mij gekend en bemind hebt, bidt
voor mij. Moge mijn voorbeeld U eene les zijn
om God te dienen in waarheid en het goed
voorebeeld te geven aan anderen.

Ik ben van Geloof Hoop en Liefde.

Ik heb in Jezus, gebeden de eeuwige
rust. Amen. 300 d. 10.

Vanden... de-De Vleeschauwer, ...