

Geloofd zij Jezus - Christus. Amen.


BID VOOR DE ZIEL
VAN DAME

Clemence VERHEYLESSONNE

WEDUWE VAN MIJNHEER
Livinus DE VISSCHER

Lid van 't broederschap der HH. Hilduardus & Christiana
geboren te Segelsem den 8 September 1849
en overleden te Dickelvenne den 24 Juli 1922
voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden

Hare zachtmoedigheid en de zuiverheid van haar leven maakten haar aangenaam aan God en aan de menschen. Daarom heeft de Heer haar verkozen om ze te doen wonen in zijne eeuwige tabernakelen.

SAP. IV

Wat zoete vertroosting voor eene moeder, in het nur der dood te mogen denken dat zij behoorlijk al hare plichten heeft volbracht, en dus sterft, bijgestaan door allen godsdiensttroost, omringd van hare kinderen die haar allen evenzeer beweenen, omdat zij weten dat zij er allen gelijkelijk van bemind werden.

FÉNÉLON.

Geliefde Kinderen en gij allen die mij met zooveel zorgen omringdet op mijn lijdensbed... ik dank u hertelijk... Hebt moed, onze scheiding is maar tijdelijk. Met Vader in den Hemel, bij den troon des Almachtigen, zal ik troost en steun voor u afsmeeken
Mijn Jezus, bermhertigheid. (300 dagen afl.)

R. I. P.

Gavere, S. Scheire, onderstraat.