

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

**Elisa-Maria Van De Kerkhove**

dochter van

**THEOPHIEL en van wijlen CLEMENCE HUBO**

geboren te Segelsem, den 6 Mei 1890 en aldaar  
godvruchtig overleden den 5 Maart 1922.

*Versterkt door de H. H. Sakramenten der sterfenden.*

ZIJ WAS LID DER CONGREGATIE VAN O. L. VROUW  
EN VAN DEN WERELIJSCHEN KRUISWEG.

Zij was bekleed als uitverkorene des Heeren met  
goederierenheid, nederigheid en zachtmoedigheid.

Eene zaak alleen beheerde en bezielde gansch  
haar leven: in alles den heiligen wil van God zoo  
volmaakt mogelijk te volbrengen. Haar gedrag steunende  
op de voorschriften van het evangelie, zoo  
was zij steeds eenvoudig en voorzichtig, beminne-  
lijk en vreedzaam.

Zij heeft hare kwellingen en ongemakken met  
verduldigheid verdragen en den dag des Heeren  
met vertrouwen afgewacht, als de belooning van  
hare deugden en goede werken. En als de dood  
kwam aankloppen behield zij haar vertrouwen op  
God en ontsliep zachtjes in den Heer.

Vaartwel, beminde Vader, Broeders en Bloed-  
verwanten, mijn ballingschap is geeindigd, wij  
zullen in den hemel malkander wederzien... Bidt  
voor mij.. voor den troon des Heeren zal ik u  
indachtig zijn.

Zoet Hert van Jezus, maak dat ik U altijd meer  
en meer beminne.

*(300 d' a/l.)*

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.