

Heden ik morgen Gij.

DUURBAAR AANDENKEN

van Mijnheer

**HENRI GODYN**

ZOON VAN

Jan-Baptist en Theresia Masselang

geboren te Segelsem, den 8 September 1862 en  
aldaar schielijk overleden den 25 September 1923.

Lid van het genootschap van den H. Franciscus-  
Xaverius, van den Wekelijkschen Kruisweg en van  
het H. Hart

HENRI deze braven man werd ons met rappe  
schreden door den dood ontstolen; gisteren was  
hij nog te been, vol gezondheid en leven, en schielijk  
wordt hij voor den Rechterstoel van God  
geroepen.

Een aangenaam man was hij voorwaar! steeds  
zag men een lieve glimlach op zijn wezen spelen  
en iedereen groot en klein, was hem genegen.  
Hij was voornamelijk zeer godsdienstig liet iede-  
reen met rust en verachte alle kwaad tot in den  
wortel.

Daarom mocht den dood hem halen, zelfs ou-  
voorziens, want hij was gereed; rijk in deugden en  
verdiensten verscheen hij voor zijnen rechter.

Geliefde Broeder, Zusters en Familie, ik verlaat  
U gansch onderworpen aan den Heer. ik dank U  
voor uwe zorgen. Gedenkt reeds de spreuk: « Van-  
daag rood morgend dood » Vandaag v eugde mor-  
gen smart; ziedaar den mensch zijn leven. Stort  
een bēe voor mij en een zalig wederzien hierboven.  
Beste Bloedverwanten en goede geburen, dank  
voor uwe genegenheid en tot wederziens.

Mijn Jezus, barmhertigheid. (100 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. We O. Van Nieuwenhove