

O! Heilig Kruis, onder uwe schaduw hoop en rust ik.

✠
ZALIG AANDENKEN
van Mijnheer

Theophiel Van De Kerckkove

weduwnaar van Mevrouw

HORTENCE-CLEMENCE HUBO

geboren te Segelsem, den 15 Augusti 1850 en
aldaar overleden den 11 Februari 1923.

**Lid van het
Genootschap van den H. Francois-Xaverius.
Versterkt door de H.H. Sacramenten.**

THEOPHIEL was één van die zielen, alom bekend voor zijne rechtzinnigheid; zijn gedacht lag op zijne lippen en in zijne openhartigheid sprak hij nooit in 't verdoken maar altijd rechtuit. Onder eene ruwe schors woonde in hem een gouden hart en allen wie hem goed kenden, spraken van hem met lof. Hij beminde het H. Hert van Jezus, daarom is hem volbracht geweest deze troostelijke belofte: Ik zal hun eene zekere toevlucht wezen in dit leven, maar bijzonderlijk in de uur hunner dood.

Vaarwel, beminde Kinderen. buig met mij het hoofd onder Gods schikkingen en roepen wij te samen vol eerbied uit: «Uw wil geschiede o God op de aarde als in den hemel.» — Ontvangt mijnen laatsten zegen. De zegen des vaders versterkt het huis der kinderen.

O, gij allen die mij bemint, weest mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

(300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel.