

Waakt, want gij weet niet op welke ure de Heer zal komen.

Matth. 20.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# THEOPHIEL ROOS

ZOON VAN WIJLEN

**Charles en van Melanie Mespreuve**

geboren te Schoorisse, den 8 Augustus 1861 en overleden te Segelsem den 25 October 1923.

*Voorzien van de H.H. Sacramenten.*

Deze is onze roem de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid des harten en oprechtheid Gods, en niet volgens de wijsheid der menschen op deze wereld gewandeld hebben. H. Cor. 12.

Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer, Die in mij geloofd zal leven. Joan. 25.

Heden is de mensch en morgen verschijnt hij niet meer. Weest dan altijd bereid en leeft op dusdanige wijze, dat de dood u op 't onverwacht niet overvalle. Th. à K. 4.

Zooals het den Heere behaagde, zoo is het geschied, dat den naam des Heeren gezegend zij. Job.

Bemide Broeder, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden. Degenen die gij bemint is u maar ontomen om tot een gelukkiger leven over te gaan. Matig dan uwe droefheid en bidt voor mij. H. Ant.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

*(300 d. afl.)*

H. Jozef vriend van 't H. Hart, bid voor mij.

*(100 d. afl.)*

R.

I.

P.

---

Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel.