

Eene langdurige ziekte is eene school van liefde voor dezen die de zieken bijstaan, en van geduld voor dezen die lijden.  
H. Franc. Sal.



BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mijnheer

**HENRI GOEFFERS**

weduwnaar van Mevrouw

**MARIE VAN CEUNEBROEK**

geboren te Segelsem, den 3 September 1849 en  
aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen  
den 16 Februari 1924.

*Getroost door de H.H. Sacramenten.*

Jubilaris van 50 jaren lid in het Genootschap  
van den H. Franciscus-Xaverius.

Man van groote godvruchtigheid en geloof, was hij ook getrouwe Xaveriaan; niet alleen woonde hij alle vergaderingen zonder uitzondering bij, in Segelsem, maar ook alle maanden zag men hem, in Oprakel, in de vergaderingen, tegenwoordig. Getrouw Xaveriaan, was hij ook een vroom Kristen, Rechtschapen en goed, nederig en zeer dienstvaardig, goedhartig en mildadig, deelde hij den arme mede van al wat hij bezat. Bijzonder ten tijde van den oorlog, wist hij, in het verdoken, menig noodlijdend huisgezin te ondersteunen; en daar anderen handelden uit hebzucht en eivenbelang, was hij de trooster, de onbaatzuchtige helper, rekende den prijs van voor den oorlog. Daar waar anderen, ten nadeele der christelijke liefde, tijdelijke rijkdommen zochten, zocht hij, in het oefenen der werken van liefde, de eeuwige en onvergankelijke rijkdommen, het loon des Hemels. Gansch zijn leven heeft hij de Solemne Processiën van het H. Sacrament bijgewoond en helpen opluisteren, en nu zingt hij reeds den lof van God voor alle eeuwigheid in den Hemel.

Mijne Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten, volgt mijne voorbeelden, en ééns zijn wij verenigd in het Hemelrijk.... Bidt voor mij de Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

*(7 jaren en 7 quadr. afl.)*

R. I. P.

*Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert*