

Geloofd zij Jesus - Christus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

VIRGINIE MINCKE

echtgenoot van

ALFONS DE SLOOVER

geboren te Segelsem den 26 Januari 1864

overleden te Schoorisse den 14 Juni 1924,

Versterkt door de HH. Sakramenten.

— « O » —

Hoe troostend is het niet te mogen zeggen van deze die ons ontnomen is: Zij heeft al hare plichten als echtgenoot en als moeder zorgvuldig gekwet en zij heeft hare kinderen de grondstelselen der christelijke deugden ingeplant en voor erfdeel achtergelaten.

H. FR. SALES.

De ongemakken en pijnlijkheden eener langdurige ziekte heeft zij verdragen wel wetende dat, indien wij met Jesus lijden, wij ook met Hem zullen verheerlijkt worden.

ROM. VIII.

Hoe gelukkig zijn deze die uwen naam beminaen o Maria, zij zullen niet vreezen in de uur der dood.

H. BON.

Beminde echtgenoot en kinderen, dank voor uwe genegenheid en zorgen. Troost u in de schikkingen des Hemels. Ik verlaat eene aarde van ellenden voor een rijk van rust en vrede.

H. Hert van Jesus, wees mijne liefde.

300 dag. afl.

R. I. P.

V. Portois Schoorisse.