

Geloofd zij Jesus - Christus: Amen.



## BID VOOR DE ZIEL

van

# OMER DE LEEUW

echtgenoot van

## MARIE OCTAVIE FOUQUET

geboren te Ronsse den 8 Maart 1872,

overleden te Gent den 22 April 1924.

— « 0 » —

De kwellingen mijns harten zijn vermenigvuldigd; verlos mij uit mijne noodwendigheden. Aanzie mijne bedruktheid en mijn lijden; en vergeef mij al mijne zonden.

Ps. xxiv, 17, 18.

En nu Heer behandel mij volgens uw goeddunken en beveel dat mijne ziel in vrede ontvangen worde want het is mij voordecliger te sterven dan nog langer te leven.

TOB. III 6.

De kranke zal God bidden en Hij zal hem genadig zijn; vol vreugde zal hij Gods aanschijn aanschouwen en God zal den mensch zijne rechtveerdigheid terugschikken.

JOB. xxxiii, 26.

Een vermorzeld en ootmoedig hart zal God niet versmaden.

Ps. L 19.

Bemide echtgenoote, moeder, broeders en zusters troost U, eens zullen wij bij den Heer vereenigd zijn om niet gescheiden te worden. Mijne teerge-liefde kinderen, vreest God en onderhoudt zijne geboden. Bemint elkander, eert uwe moeder en bidt voor mij.

R.

I.

P.

---

V. Portois Schoorisse.