

Onder de schaduw van het Kruis ga ik rusten en hopen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

GUSTAAF WILLEMS

echtgenoot van Mevrouw **LEONIE DE POORTER**
geboren te Geeraardsbergen den 9 Oktober
1868 en ten gevolge van een ongeluk overleden
te Antwerpen den 7 Juli 1925.

Opgewekt verliet hij zijn woning, om met trouwe medewerkers te arbeiden aan menschlievende instellingen. — Wanneer hij na de volbrachte taak op terugkomst naar de haardstede, plots werd getroffen door een onheil hetwelk evenals een dwarrelwolk die komt opdagen en het heldere blauwe des hemels bevlekt, het kloek gestel van den vlijtigen werker kwam knakken. We hadden vurig gehoopt door de verkleefde zorgen en de kunst der geneesheeren den geliefden vriend te mogen weerzien... Helaas ! God's beslissing was gebeurd. Zijn Heilige Wil geschiede.

Beminde echtgenoot en kinderen gij wordt op harde proef gesteld : onze scheiding is smartelijk. Troost u in de herinnering der uren van ons gelukkig leven. Mijne gedachtenis zal bij u blijven en eens komt de dag dat wij opnieuw hereenigd zullen wezen.

Vaartwel, en bidt voor mijne zielerust

druk. Hoebeke, Geeraardsbergen.