

Bewaar in uw hart het aandenken van uw
vriend en vergeet hem niet in uwe gebeden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANÇOIS BUYDENS

Echtgenoot van Mevrouw

ANNA SPIELEERS

geboren te Segelsem, den 1 November 1856 en
aldaar overleden den 15 Februari 1925.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der sterfenden.

Lid van 't genootschap van den H. Franciscus-
Xaverius.

Hij was een deugdzaam man, een goed echtgenoot en vader, de vreugde van zijne vrouw, de steun en troost van zijne kinderen.

Als wijze vader heeft hij zijne kinderen opgebracht in de vrees des Heeren. Zorgvuldig en werkzaam, voorzag Hij in al de noodwendigheden van zijn huisgezin. Zachtmoedig en liefderijk, was hij ook geacht en bemind van allen die hem kenden.

Het is niet te verwonderen, bij 't afsterven van zulke vaders, dat iedereen zegt: zwaar is de slag die 't huisgezin treft.

Duurbare Echtgenoot en geliefde Kinderen, de dood scheidt ons, misschien nog te vroegtijdig maar zeggen wij offervaardig: Gelijk het den Heer behaagt, zoo geschiede het, wij gebenedijden zijn heiligen Wil. Leeft steeds zeer christelijk, onderhoudt Gods geboden... en eens vereenigt ons voor alle eeuwigheid de Hemel.

Verwek de akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quadr. afl).

R.

I.

P.