

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.
Zonder geveinsdheid heeft zij haar leven in de
vrees des Heeren doorgebracht.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

AMATA-MARIA VERLEZ

weduwe van Mijnheer

GUSTAAF GABRIELS

Geboren te Rousselare,

den 7 Mei 1844 en godvruchtig in den Heer ontslapen
te Segelsem (O.V.) den 22 Februari 1925,

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Tot ons geluk, o Heer, hebt Gij ons haar gegeven; lang hebt Gij ze ons bewaard: wij danken U, o Heer. Heden vraagt Gij haar weder, zonder tegen spreken onderwerpen wij ons aan uwe ondoorgroen delijke schikking, doch niet zonder tranen in de oogen en veel droefheid in het hert. -- Het was immers een bewonderenswaardig moederhert, en moedig boven al wat men zeggen kan. II Boek der Mach. VII.

Zij was zachtmoedig en ootmoedig van inborst, hare zedigheid en godvruchtigheid evenaarden hare wijsheid en vreeze Gods. Zij was minzaam in haren omgang en in hare gesprekken: daarom was zij geacht van iedereen. -- Ongevoelig aan eigen lijden en allerteederst voor anderen betrachtte zij niets anders dan hun geluk. H. Greg. lofr. van de H. Gorgonia.

In al mijn lijden heb ik God aanroepen, niet om verlichting maar om sterkte tot mijner ziele zalighei t. (uit een harer laatste brieven tot eene nicht).

Vaarwel mijn teerbemide zoon, priester des Heeren, vaar wel! nog grootere liefde dan op aarde zal ik u in den hemel toedragen. Gij van uwen kant vergeet de lessen en de zorgen niet uwer moeder. Wees haar immer indachtig aan het altaar der Heeren. Blijven wij eers van hert en ziel tot aan ons verbljnd wederzien in den Hemel.

Mijn Jesus bermhertigheid. 100 dag. afl.

Akten v. Geloof, Hoop, Liefde. (7j. en 7 quad. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, druk. Jos. Radys-Galle.