

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS !



BID VOOR DE ZIEL

van

FRANCISCA VAN HAEZEVELDE

weduwe van

DONATUS DE WOLF

geboren te Segelsem, den 15 Februari 1837
en er godvruchtig overleden
den 30 November 1925, versterkt door de
HH. Sacramenten.

Deze christene vrouw die tot eerekroon van deugd eenen gezegenden ouderdom gekregen heeft, dient met recht geprezen te worden als een spiegel van wijze, godvreezende moeder.

Voorbeeldige echtgenootte en ware moeder, heeft zij alleen geleefd om hare omgeving gelukkig te maken en door haar stichtend leven den weg der deugd te doen beminnen.

Gansch haar leven was godvruchtig en werkzaam. Den last van haar huisgezin heeft zij met een heilige opoffering gedragen. Zij sloeg den handel van haar huishouden gade, deelde geern van hetgeen zij bezat met de behoeftigen en had er innige voldoening bij als zij anderen kon dienst bewijzen.

Beminte kinderen, duurzame bloedverwanten ik heb u veel bemind en gij hebt mij uwe wederliefde geschonken. Dank om de goede zorgen. Dank aan u in 't bijzonder, Beste Theofiel om de liefderijke toewijding die gij mij dag en nacht hebt betoond.

Kwijt u ook van de zielzorg voor uwe duurzame Moeder met mij in uwe gebeden nooit te vergeten Gods vrede ruste over u allen en tot wederziens in den hemel.

Akten van Geloof Hoop en Liefde.

(7. j. en 7 m. 40 d. afl).

Drukk. Vandendriessche, Nederbrakel.