

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA - THERESIA DE MEYER

weduwe van Mijnheer

PETRUS VAN HERPE

geboren te Segelsem, den 1 Februari 1851 en er
in den Heer ontslapen den 28 Mei 1926.

Versterkt door de H.H. Sacrament der steruenden.

Menig bloemken bloeit langs kant en gracht, schoon, maar eenvoudig en verdoken, en kinderkens komen en plukken ze, nederig en blijhartig; menig kostbaar gesteente ligt gedolven in kreek of kloof, in zand of stof, en wroeters komen en rapen ze, en slijpen en blinken ze. Zoo leefde THEREZEKEN als een nederig bloemken, in de oogen van de menschen, eenvoudig en stil, blijmoedig als een kind, in vreugdevol genot van wat God hem schonk tot onderhoud des levens. Het weinige is immers den rechtveerdige beter dan de overvloed voor den zondaar. Zij leefde godvruchtig en overgelaten aan Gods wil: het geluk overstroomde haar hert toen zij op den vooravond harer dood met vol bewust zijn haren Jezus mogt ontvangen. Zoo leefde THEREZEKEN als een kostbaar gesteente in de oogen van God: buiten alle wereldsche weelde en pracht sleet zij hare dagen en stelde maar in één ding haar grootste eer, 't was in een zuiver geweten. God heeft ze gelouterd, gezuiverd en geslepen door lange dagen lijden en kwellingen om ze daarna op te nemen en mede te voeren in ~~de~~ hemel en eeuwig glans.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

R I P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert