

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

SCHOLASTICA EECKHOUT

weduwe van Mijnheer

JOZEF VAN CAUWENBERGE

geboren te Oprakel, den 4 Februari 1852 en aldaar
godvruchtig overleden den 31 October 1926.

LID DER CONFRERIE VAN HET H. HART.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

—•••—
Hoe gelukkig en wijs is hij die nu in zijn leven
zoodanig tracht te zijn, gelijk hij wenscht van den
Heer in zijnen dood bevonden te worden. Waakt,
want gij weet noch dag noch uur; God vreezen is
volle wijsheid.

De godsvrucht tot het H. Hart van Jezus is eene
bron van zegeningen in het leven en een onschat-
bare troost in het uur der dood. Paus Pius X.

Eene stem zegde mij: maak U gereed voor de
eeuwigheid; en ik heb geantwoord: het geschiede
gelijk het den Heer belieft.

Gelukkig de mensch wiens hoop de naam des
Heeren is en die zijne oogen niet geslagen heeft op
dwaze en bedriegelijke voorwerpen.

Beminde Zoon en Bloedverwanten, vergeet mijne
ziel niet; het schoonste bewijs dat gij mij kunt
geven van uwe verkleefdheid, is: mijne ziel te
herdenken voor God.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

R I. P.
(7^e en 7^e quadr. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert