

† BID VOOR DE ZIEL †

van

Charles VAN CAUWENBERGHE

echtgenoot van

MELANIE DE MEDTS

*geboren te Maeter, den 18 Mei 1867
en overleden te Brussel den 16 Mei 1927*

*Hij was een getrouw lid van het Genootschap
van den H. Franciscus Xaverius.*

Hij was een goede echtgenoot en een goede vader. Eene groote voorzichtigheid geleidde al zijne voetstappen. Hij bleef steeds zijnen Godsdienst vroom aangekleefd en was ook zeer godvruchtig dit toonde hij door zijne oppassenheid in het bijwonen der maandelijksche communie als lid van den bond van het H. Hart.

Hij verachtte niemand en deed aan niemand leed; hij kende noch achterklap noch laster.

In zijne gesprekken ontwaarde men niets dan kloekmoedigheid, rechtzinnigheid en waarheid. 't Was eene sterke en eene rechtschapene ziel, wiens kenspreuk was: Wel doen en late zeggen.

Heer Gij hadt hem ons gegeven voor ons geluk. Gij eischt hem van ons weder, wij geven hem U zonder morren, doch met een hert dat breekt van droefheid.

Geliefde Echtgenote, Beminde Zoon ik heb u verlaten vol hoop op genezing en op een blij wederzien. Maar welke teleurstelling alle hoopen betrouwen op menschelijk wijsheid is verzwonden eene vastere hoop en een grooter betrouwen stel ik op God. De laatste vertroosting van onzen H. Godsdienst bracht ze mij 't is de hoop op de vergiffenis mijner zonden en op het eeuwig leven.

In deze hoop heb ik geleefd en in deze hoop ben ik gestorven. Daarom weest mij indachtig in uwe gebeden opdat die hoop voor mij verwezenlijke worde.

Nederbrakel, druk. O. Van Nieuwenhove.