

De vrouw die waren lof verdient is deze die den Heer vreest.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Sidonie Van Der Bruggen

weduwe van Mijnheer

CONSTANT DE COCK

geboren te Opbrakel, den 5 Februari 1847 en aldaar
zeer godvruchtig overleden den 10 Juli 1927.

versterkt door de H. H. Sacramenten.

**Zij was lid der Confrerie van het H. Hert, van de
3^{de} Orde, van de Voortplanting des Geloofs en van
den Wekelijkschen Kruisweg.**

Deze was de brave huisvrouw van het H. Schrift.
Nauwkeurig gaf zij acht op al wat in haar huis
omging; hare kinderen kweekte zij op met groote
zorg in de vreeze des Heeren en gaf hen het voor-
beeld der christene deugden. (Prov. Jud.)

Gansch overgelaten aan den goddelijken Wil,
ontsliep zij in vrede, na een werkzaam en verdien-
stelijk leven.

Betrouwvol kunnen wij hopen dat de Opperrech-
ter hare ziel in genade ontvangen en over haar
het vonnis der uitverkorenen heeft uitgesproken:
« Welaan, goede en getrouwe dienaars, omdat gij
getrouw geweest zijt in de kleine zaken, zal ik u
boven groote aanstellen: treed binnen in de vreugde
van uwen God ».

Dierbare Kinderen, heb dank voor uwe teedere
zorgen. In den hemel, zal ik met Vader den Heer
bidden, dat Hij U honderdvoudig teruggeve wat
uwe goedheid voor mij op aarde gedaan heeft.

H. Hert van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen.
(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert