

Geloofd zij Jesus - Christus! Amen. 100 d. afl.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus ODEVAERT

Echtgenoot van

Mevrouw ELODIE VAN RECHEM

geboren te Schoorisse den 3 October 1846

en aldaar overleden den 29 October 1927,

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

— « O » —

De rechtvaardige sterft gerust; zijne dood is het einde van het tegenwoordig en het begin van het ander leven.

H. BERN.

Hij heeft groote en langdurige pijnen in zijn lichaam geleden maar hij verdroeg ze uit liefde tot God.

Hij zag de dood aankomen zonder angst met de gerustheid van een zuiver geweten. Voor allen die hem een bezoek brachten was hij een voorbeeld van verduldigheid, zachtmoedigheid en onderwerping aan Gods wil.

Duurbare Echtgenoote, lieve kinderen: ik bedank u voor al uw zorgen en bekommernissen in mijne langdurige ziekelijkheid: Leeft als goede christenen vlucht het gezelschap der boozen, dient God alle dagen van uw leven en dan vinden wij ons terug om nooit meer gescheiden te worden.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust,

R. I. P.

Schoorisse, V. Portois.