

Geloofd zij Jesus-Christus Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

Ludovica De Vleeschouwer

dochter van wijlen

JOSEPH & SOPHIE CARLIER

geboren te Schoorisse den 29 Juni 1846

en aldaar overleden den 23 December 1927

Versterkt door de HH. Sakramenten.

— « O » —

Zie, ik kom haastiglijk en de belooning breng ik mede.

APOC xxxi 12.

Gelukkig de mensch die den raad der goddeloozen niet gevolgd heeft, die op den weg der zondaars niet heeft gestaan ... maar wiens wil aan de wet des Heeren vastgekleefd is.

Ps. I I.

Op U, o Heer betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, verlos mij naar uwe gerechtigheid ... Wees mij een God van bescherming, een behoeder en een toevluchtsoord mijner behoud.

Beminde Bloedverwanten, vaartwel, onze scheidung zal niet lang duren, wij zullen elkander weerzien. Intusschen weest mij indachtig in uwe gebeden.

Genadige Heer Jesus, geef haar de eeuwige rust.

7 jar. & 7 quadr.

R. I. P.

Schoorisse, V. Portois.