

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# THEOPHIEL DE CLERCQ

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

## RENILDE VAN DEN BERGHE

geboren te Segelsem, den 27 April 1853 en godvruchtig overleden te Oubraker, den 29 Mei 1928.

*Versterkt door de H. H. Sacramenten der steruenden*

**Hij was lid der Confrerie van het H. Hert, jubilaris van het genootschap van den H. Franciscus Xaverius en lid van den Wekelijkschen Kruisweg.**

---

God heeft hem door druk en lijden willen beproeven omdat hij hem aangenaam was. Zalig immers is de mensch die de beproeving lijdt, want als hij zal bedroefd geweest zijn zal hij de kroon des levens ontvangen. Wie deegenooten zijn in Christus lijden, zullen ook deel hebben aan zijne vertroosting. Sap. III. 67.

Hij stelde al zijn betrouwen op God en week af van het kwaad, daarom was het dat hij zonder vrees de dood zag naderen en dat eene volkomene onderwerping aan den wil des Heeren hem ondersteunde.

Hij was een goede Xaveriaan, die al de plichten van onzen heiligen godsdienst met veel iever volbracht.

Mijn Jezus, bermhertigheid. 100 d. afl.

R. I. P.

---

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert