

Jezus † Maria † Joseph † Remigius.  
Bid voor de ziel van zaliger den Heer

## **Jean Jacob Weerts,**

Echtgenoot van Mejuffrouw

### **Helena Habets,**

geboren te Klimmen, den 24 Juni 1846, en aldaar, meermalen gesterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk, met volle berusting in Gods H. Wil, zacht en kalm in den Heer overleden, den 21 Januari 1928.

De dierbare afgestorvene was een man, wiens aandenken in zegening zal blijven, die niet alleen voordenschijn, maar uit volle overtuiging christen was met hart en ziel.

Reeds van zijn prilste jeugd af was hij vervuld met den diepsten godsdienstzin. Hij werd dan ook Broedermeester in zijn parochiekerk te Klimmen en lidder Aartsbroederschap der H. Familie, opgericht in de Kloosterkerk der Paters Redemptoristen te Wittem. Vijftig lange jaren zag men hem trouw, ondanks den grooten afstand, altoos te voet, den Rozenkrans in de hand, zich naar de Vergadering begeven. Wegens zijn voorbeeldig gedrag en opkomen werd hij prefect der afdeling Klimmen. Later liet hij zich opnemen in de Derde Orde van den H. Franciscus.

Vier zijner kinderen stond hij edelmoedig den Heere af: drie zijner zonen zijn Priester-Missionaris van het Gezelschap van Maria (Paters Montfortanen) en een dochter is Zuster der Wijsheid.

Hij gaf het voorbeeld van alle christelijke deugden en werd bemind door iedereen die hem kende.

Zijn leven was een voortdurend gebed en blonk uit door een heel bijzondere godsvrucht tot O. L. Vrouw van Altijddurenden Bijstand. Het viel hem dan ook niet hard, deze wereld te verlaten, zeker zijnde bij Jezus en Maria een schitterende kroon in den hemel te ontvangen.

Tot Jezus door Maria.