

De hooge jaren zijn eene eerekroon als zij op de wegen der rechtvaardigheid gevonden worden.
Spr. Salomon XVI. 31.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

Marie-Mathilde Surdiacourt

WEDUWE VAN MIJNHEER

CHARLES-LOUIS DE WOLF

geboren te Nederbrakel, den 15 November 1844 en
aldaar overleden den 9 Maart 1928.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

**Zij was lid van de 3^{de} Orde van den H. Franciscus
en van den Wekelijkschen Kruisweg.**

Zij was eene kloekmoedige vrouw... Godvreezende... met moed omgeven... Zij heeft hare aandacht op den handel van haar huisgezin gehad en haar brood in ledigheid niet geëten. Prov. XXXI.

Zij heeft de smarten harer langdurige ziekte verduldig verdragen, betrouwende op dit troostelijk woord van den apostel: «De Heer kastijdt deze die Hij lief heeft.» Heb. XXI. 6.

De zoetste vertroosting die men in 't graf medeneemt, is de getuigenis dat men eene onberispelijke echtgenoot, eene oprechte christene, eene teedere en liefdevolle moeder is geweest en dat men aan de kinderen de ware beginselen en het voorbeeld der christelijke deugden als erfenis achterlaat.

H. Fr. van Sales.

Mijne duurzame Kinderen. Vaartwel! Prent zorgvuldig mijne vermaningen in het diepste uws herten. Ziet dat gij de geboden van den Heer onzen God niet overtreedt. - Bemint elkander met eene christelijke liefde en helpt mij door uwe gebeden.

Mijn Jezus, Bermhertigheid, 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Biommaert