

Zijn zachtaardigheid en gediensdigheid verwier-
ven hem eenieders vriendschap.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

ALBERT DE LANGHE

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

RACHEL VAN DEN BERGHE

geboren te Segelsem, den 7 September 1902 en in
den Heer ontslapen te Leopoldstad (Congo)
den 22 April 1929.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

De droom van een schoone en rijke toekomst dreef hem naar den Congo. Vol moed verliet hij Vrouw, Kind, Ouders, Broeder en Zusters, overtuigd, na korte jaren, door arbeid en zwoegen, den welstand der zijnen te verzekeren; doch de onverbiddelijke landskoofts vernietigt al op ééns... verraderlijk... al die schoone inbeeldingen, en rukt hem uit het getal der levenden.

Wat is de mensch toch een nietig iets? voor eenige dagen vol leven.. en nu onbeweeglijk en dood.

Groot was zijn opoffering en liefde voor Vrouw en Kind; groot, zijn onderdanigheid en eerbied jegens Vader en Moeder; groot, zijn genegenheid en liefde jegens Broeder en Zusters.

Hopen wij, dat hij reeds bij den Heer het loon geniet van een onderdanig leven.

Heeft de dood ons gescheiden, de hemel zal ons eeus voor eeuwig vereenigen.

Bid de akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quadrag. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.