

Gods goedheid zal ik in der eeuwigheid bezingen.



TER ZALIGER GEDACHTENIS  
van Mijnheer  
**AUGUST DE TEMMERMAN**

Echtgenoot van Mevrouw  
**MARIE AERTS**

Geboren te Elst,  
den 29 Juni 1861 en aldaar godvruchtig overleden  
den 1 September 1929

*Versterkt door de HH. Sacramenten der stervende*

Hij was Lid  
van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius

Als trouwe echtgenoot en goede vader heeft hij de  
wegen van zijn huis zorgvuldig gadeslagen

Als zanger der kerk heeft hij lange jaren den luister  
der goddelijke diensten ter harte genomen.

Niets is zekerder dan de dood; maar niets is onze-  
kerder dan het oogenblik waarop zij ons zal treffen.  
Het is om altijd bereid te zijn dat Jesus-Christus ons  
zegt dat Hij zal komen als een dief in den nacht, als  
wij het minst verwachten.

H: Ligorius,

Beete Echtgenoote, vaarwel, beminde kinderen ont-  
houde de vermaningen van uwen vader, eert uwe  
Moeder en bidt voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde 7 j. en 7 qua; afl.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 dagen aflaat)

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust Amen  
(300 d. afl.)

R. I. P.

Drukkerij O. Van Nieuwenhove.