

God gaf. God nam, Het is geschied gelijk het
den Heer behaagd heeft. De naam des Heeren zij
gebenedijd.

Job 1. 21



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

MARCELIEN CRAEYE

echtgenoot van Mevrouw

HORTENSIA PLACKE

geboren te Elst den 10 Juli 1856. en er godvruchtig
overleden den 4 Maart 1931

versterkt door de H. H. Sacramenten der sterv.
Hij was lid der confreriën van het H. Sacrament
van het H. Hart en van 't genootschap van den H.
Franciscus Xaverius.

Marcelien was een man van geloof, Echt, mit
een stuk. Vurige Christen, verkleefd aan kerk en
priesters; een overtuigde Xaveriaan.

Goede echtgenoot en goede vader, gedroeg hij
zich in alles, met groot beleid, bleef verkleefd aan
den dienst Gods, leerde de zijnen God vreezen de
zonde vluchten. de wet Gods beminnen en er
naar leven.

Zal. Canisius

De oogen des Heeren zijn open voor die Hem
vreezen en die welke op zijne barmhertigheid
hopen.

Ps. 32

Vaartwel beminde echtgenote en kinderen ik
beveel u aan God en zijne gratie.

Akten van Geloof Hoop en Liefde 7 j. 7 qu. afl.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U,

300 dag. afl.

Barmhertige Jezus geef hem de eeuwige rust.

300 dag. afl.