

Niets kan de smart der scheiding lenigen, als de hoop van het wederzien in een beter leven. — Zalig zijn zij die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

†

Bid voor de ziel

van Jufvrouw

SIDONIE PLANCHON

dochter van

Mijnheer Jean-Baptist en Dame Sophie CASSIERIS

geboren te Segelsem den 17 Augusti 1861,

en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen
den 18 Mei 1931.

Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Raadslid der Congregatie van O. L. Vrouw

Moeder van den Derde Regel van den H. Franciscus

Lid van het H. Hart, der voortplanting des geloofs
en van alle godvruchtige genootschappen.

De vreugde van ons hart is verdwenen, onze voldoening is in bitterheid veranderd, ons huiselijk geluk gestoord, een zwaar leed is ons overkomen; doch gelaten in zijn H. Wil, onderwerpen wij ons in alle ootmoedigheid aan 's Heeren besluiten.

Zij was een voorbeeld van deugd en godvruchtigheid voor allen die haar kenden. Hare ziel had medelijden met de bedrukten en de armen. Van geslacht tot geslacht zullen hare liefdewerken geloofd worden.

Mijn duurzame zuster, schoonbroeder en bloedverwanten, gij die steeds het voorwerp waart van mijne liefdevolle toewijding, opoffering en zorgen, bemint, gelijk ik, onze goede Moeder Maria, weest ook getrouwe vereerders van Jezus H. Hart, volgt mijn door en door kristelijk leven na, en de Hemel zal weldra ook uwe belooning zijn....

Vergeldt mijn zorgen voor U, door gebeden en af-laten.

Jezus, Maria, Jozef.

7 jaar en 7 quad. aflaat

Drukkerij Jozef De Ruyver, Nederbrakel.