

Deze welke gij bemind hebt is u maar ontnomen.
om tot een beter leven over te gaan.



BID VOOR DE ZIEL

van

FLORENCE DE BO

Echtgenoot van **Charles-Louis Goethals**

geboren te Maeter den 11 September 1856
overleden te St. Corn. Hoorebeke den 5 April 1931

Versterkt door de HH. Sakramenten.

— " O " —

Zalig degene die zijn betrouwen op God heeft
gesteld en naar de ijdelheden der wereld niet heeft
omgezien, want het leven hoe lang het ook zij, is een
rook die spoedig voorbygaat en van het zelfde blijft
ons niets over dan datgene wat wij voor God en onze
zielezaligheid gedaan hebben. Ps. 94.

Het was eene teedere moeder en de liefste die zij
aan hare kinderen wijdde, sloot deze niet uit die zij
aan God verschuldigd was.

O Maria, gij waart mijne sterkte in mijne zwak-
heid, mijn troost in mijne droefheid, mijn toevlucht
in mijne ellenden, thans zijt Gij de hoop van mijne
zaligheid.

Vaartwel, geliefde Echtgenoot en kinderen, troost
u bij de gedachte dat we elkander eens zullen weer-
zien in den Hemel, ik dank u voor uwe zoo liefde-
rijke zorgen in mijne ziekte; leeft eendrachtig met
elkander en blijft standvastig in geloof en deugd,
en Gods zegen zal u vergezellen.

Bermhertige Jesus, geef hare ziel de eeuwige
rust. 7 j. 7 qu.

Jesus, Maria en Jozef!

7 j. 7 qu.

R. I. P.

Schoorisse, V. Portois.