



ZALIGE GEDACHTENIS VAN
Charles-Louis DE BOCK

weduwnaar van

FRANCISCA HOEBEKE

geboren te Segelsem den 20 November 1857
en godvruchtig overleden St Blasius-Boekel
den 7 September 1931

versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden



De kelk des lijdens is niet bitter, maar vervuld met zoetigheid en vertroosting voor die God oien.

H. Franc. Sal.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam, maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen uit liefde tot U. II Mac. VI

Als vrome Christen bewaarde hij de vrees des Heeren in zijn hart, en was den godsdienst aangekleefd; als goede echtgenoot en ware vader heeft hij zijn huisgezin wijselijk bestuurd en zijne kinderen de wet des Heeren leeren beminnen en navolgen door een deugdzaam leven.

Groot zullen de veruiensten zijn van dezen die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben.

Beminde kinderen en kleinkinderen, hoe hard is het degenen die ik zoo innig bemind heb te verlaten! Maar Gods wil geschiede! bedroeft U niet gelijk dezen die geene hoop hebben: want ik zal het huis des Heeren binnentreden om zijn aanschijn eeuwig te aanbidden. Ik zal met U en voor U bidden en welhaast zien wij elkander weder bij God, waar tranen en droefheid veranderen in vreugde.

Barmhertige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.
7 jaren & 7 quadr.