

Geloofd zij Jezus Christus ! Amen.

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Rosalie DE BACKER**

Weduwe van Mijnheer

**François VANDER DONCKT**

geboren te Maercke-Kerkhem den 25 Mei 1851  
godvruchtig overleden te Segelsem den 12 Sept. 1931  
Versterkt door de HH. Sakramenten.

— « 0 » —

Deze duurzame afgestorvene laat ons de geheugenis na van een eenvoudig leven, toegewijd aan den dienst van God en aan de zorg van haar huisgezin. Haar dagelijks mishooren troostte en sterkte haar in de beproevingen des levens en deed haar verduelig en onderworpen aan Gods wil hare menigvuldige lijdensdagen dragen. Zij was vol bezorgdheid voor al de hare en wist door noeste werkzaamheid te voorzien in al de noodwendigheden des huisgezins.

Met vreugde zag zij den dood naderen vol betrouwen op Maria, de deur des Hemels en op de belofte van Jesus: " Ik zal in het uur der dood een heilige toevlucht wezen voor degenen die mijn H. Hart zullen vereeren.

Mijne beminde Kinderen en Kleinkinderen volgt mijn voorbeeldig leven: weest God getrouw en onderhoudt wel zijn geboden, langs dien weg alleen ligt 'twaar geluk des levens en den zegen van eenen hoogen ouderdom. Ik vraag u maar eene zaak; weest mij immer indachtig in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 qu. afl.  
Mijn Jesus bermhertigheid. 100 d. afl.

R. I. P.

Schoorisse, V. Portois.