

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN



Bid voor de ziel
van Mijnheer

RICHARD YSEBAERT

weduenaar van Mevrouw

IRMA VAN WEIMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw

SARA DE WOLF

geboren te Segelsem den 9 October 1895 en overleden
te Geeraardsbergen den 25 Juni 1932.

Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Gelukkig de mensch die den raad der boozen niet
gevolgd en den weg der zondaars niet bewandeld
heeft, maar uit ter herte de wet des Heeren
betracht heeft. Ps. I.

Bitter leed veroorzaakt het verlies van dezen
deugdzaam en christen zoon, echtgenoot en vader.
Al te vroeg is hij van het leven beroofd en aan de
liefde zijner dierbaren ontrukkt. Door werkzaamheid
en zorg wist hij zijne kinderen goed op te brengen
en zijne echtgenoot tot eene gelukkige levensgezellin
te maken. Om deze allen viel hem het sterven pijn-
lijk daar nu zijne leiding en zijn steun zou ontbreken.
Zijne schoone ziel is nu in zoeten vrede ten Hemel
gerezen om daar door zijne gebeden bij den Heer
over de zijnen te waken.

Dierbare Echtgenoot, lieve kinderen, welbeminde
Vader, Broeders en Zusters ik stuur U mijn vaar-
wel en tot weerziens in den Hemel. Dat onze Heer
Jezus-Christus zelf U vertrooste en versterke in
deugd en eendracht.

Zoet Hert van Jezus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne. 300 d. aflat

AKTEN VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE (7J. EN 7 QUAD.)

.....
DRUKK. JOS. DE RUYVER, NEDERBRAKEL