

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Karel-Lodewyk Teirlinck

geboren te Segelsem den 23 December 1848 en
godvruchtig overleden te Opbrakel den 26 Januari 1932
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden
Eerlid van het Franciscus-Xaverius genootschap.

Ik ben oud geworden, doch mijne dagen zijn als de
schaduw verdwenen. (Ps 59)

Ik dank U, o Heer, dat Gij mij uit de ellenden van
dit leven geroepen hebt tot de plaats van verkwikking
licht en vrede. (H. Bern.)

Mijne ziel heeft op den Heer gehoopt, want bij den
Heer is barmhartigheid en overvloedige verlossing.
Een vermorzeld en rouwmoedig hart zult Gij, o God,
niet verstooten.

Geliefde broeder en Zuster, duurzame familie, vaart-
wel! Hebt dank voor de liefde die gij mij betoont hebt.
God vergelde u de zorgen waarmede gij mij, gedurende
mijn lastige ziekte hebt omringd. Gedenkt mijne ziel
in uwe vurige gebeden, vooral gij mijn Godgewijde
Zuster in uw dagelijksche H. Communie en gij mijn
neef Priester in uwe H.H. Sacrificiën aan het Altaar
des Heeren.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.
(7 j, en 7 q. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j en 7 q.)

R. I. P.

Druk. Wed. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel