

JEZUS † MARIA † JOZEF † REMIGIUS

Bid voor de Ziel van Zaliger

Mejuffrouw

HELENA HABETS,

Weduwe van den Heer

JEAN WEERTS,

geboren te Klimmen, den 23 Aug. 1846, en
aldaar, gesterkt door de Genademiddelen onzer
Moeder de H. Kerk, kalm en zacht in den Heer
overleden, den 5 April 1932.

De dierbare afgestorvene was eene zorgvolle,
teedere huismoeder, eene vrouw vol van leven-
dig geloof en diepen godsdienstzin. Met de
grootste edelmoedigheid en met volle onder-
werping aan Gods H. Wil, heeft zij vier van haar
kinderen den Heere afgestaan voor het Klooster.
Zij was de gelukkige moeder van drie Priesters.

Door haar kinderlijken eenvoud, door haar
grootte rechtzinnigheid en haar vroom karakter
werd zij bemind door allen die haar kenden.
Zoolang als haar krachten 't toelieten ging zij
iederden dag ter kerke.

De laatste jaren van haar leven bracht zij
door in een voortdurend gebed: steeds den
Rozenkrans in haar handen bad zij Weesge-
groetje op Weesgegroeetje. Onze lieve He-
melsche Moeder kwam haar dan ook halen in
den nacht van het feest van Maria Boodschap.

Dierbare moeder, nimmer zullen wij U ver-
geten in onze gebeden en in ons H. Misoffer.
Met vader hopen wij U later voor eeuwig terug
te zien bij Jezus en Maria in den schoonen hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid!
Tot Jezus door Maria!

J. H. Jacobs - Klimmen.