

Van mijne jeugd af, o onbevleete Maagd, had ik
mij aan U toegewijd. ik was uw Kind, toon dat
Gij mijne Moeder zijt.

GODVRUCHTIG AANDENKEN

van

RACHEL LOMAN

dochter van

KAMIEL EN LEONIE MINCKE

geboren te Segelsem den 23 October 1903
overleden in het Sanatorium te Ronse den 9 Oogst
en begraven te Segelsem den 11 Oogst 1933.
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid der Congregatie van Onze Lieve Vrouw.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven
is maar een droom, de vermaken een gevaarlijk tijd-
verdrijf, alles is vergankelijk en ijdel, uitgenomen
het bewerken van de zaligheid onzer ziel en het
vermeerderen van Gods Glorie:

Goed en zoetaardig van karakter, gehoorzaam en
gedienstig was zij de troost, blijdschap en steun ha-
rer ouders. Doch weldra overvielen haar kwellingen
en ziekelijkheden, een martelaarsbed werd haar erf-
deel. - Geen minste klacht ontviel aan hare lippen.

Verleden jaar, op dit tijdstip was ik in Lourdes
in Frankrijk, om mijne genezing van de H. Maagd
af te smeeken, mijn gebed werd niet verhoord, doch
keerde ik terug getroost, versterkt, opgeruimd en
onderworpen, en nu, een jaar naderhand, roept Maria
mij; Zij verhoort mijn gebed, en schenkt mij het
eeuwig leven in den Hemel. - (woorden der stervende)

Geliefde Ouders, Broeders en Zusters, weent niet
over mijn afsterven, ik ga tot den Heer en zal daar
voor U zorgen door mijn gebed. Dank voor al het-
geen ge voor mij gedaan hebt. Broeders en Zusters
weest gij nu den steun onzer ouders - (woorden der
stervende) en bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid! . . . 300 d. afl.