

O Maria, naast God waart gij altijd mijne hoop.
(St. Alph. Lig.)

† Ter Zalige Gedachtenis

van Mevrouw

MARIE-SIDONIE DE COSTER

Weduwe van Mijnheer REMI LIBBRECHT,
*geboren te Steenhuyze-Wynhuyze, den 13 April 1857
en overleden te Avelgem, den 3 Oogst 1933, gesterkt
door de laatste HH. Sacramenten.*

Zij was lid van de H. Familie, van de Derde Orde, van
den H. Hertebond en van de andere godsdienstige
genootschappen.

Eene brave huisvrouw - wie vindt haar? Haar weerde
overtreft wat uit de verste verte komt. (Spr. v. Salomon)

Wijze en waakzame echtgenoot, minnende en ver-
kleefde moeder was zij het geluk, het sieraad van haar
huisgezin. De voorzichtigheid, de sterkte en de ernst
diende haar tot kleedsel, al hare wegen waren onberis-
pelijk. (Eccl.-Prov.)

Godvreezend en godsdienstig vond zij haar grootste
behagen in het gebed en onderhield het kloekste ge-
loof en de warmste liefde in de veelvuldige communie,
zoolang zij kon. Moedig ging zij door het leven, zonder
aarzelen, noch schromen; met taaië wilskracht sloeg zij
hand aan 't werk en overwon alle moeilijkheden.

Uitgeput van krachten, vol van dagen, in alles be-
trouwende op God, is zij in den Heer ontslapen in een
hoogen ouderdom, die eene kroon van eer is, als hij in
de wegen der rechtveerdigheid gevonden wordt.

Mijne teerbeminde Kinderen en Kleinkinderen, hebt
dank voor uwe overvloedige zorgen, ik verlaat dit tra-
nendal, waar het licht mijner oogen was uitgedoofd, om
bij Vader en Georges, het eeuwig Licht te gaan aan-
schouwen. Bemint steeds malkander met eene broeder-
lijke liefde, en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

Avelgem. Drukk. Boels-Dousy, Kasteelstraat.