

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN!



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

CLEMENCE VAN DEN ABEELE

Echtgenootte van Mijnheer

RENÉ MALAISE

geboren te Michelbeke

den 3 Januari 1872, en godvruchtig overleden te
Nederbrakel. den 17 Februari 1933

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Ik heb altijd in uwe tegenwoordigheid gewandeld
o Heer!... Gij hebt mij bij de hand genomen en vol-
gens uwen heiligen wil geleid!... Gij zijt de sterkte
van mijn hert en mijn erfdeel in de eeuwigheid.

Ps. LXXII.

Zij was eene kloeke vrouw, die gewaakt heeft op
alles wat in haar huis omging. Haar man verliest in
haar eene teedere echtgenootte, en hare kinderen
eene geliefde moeder.

De mensch verdraagt zijn lijden, zoolang het God
belieft, en uit zijne verduldigheid zal zijne vreugde
spruiten: wie met Christus lijdt, zal met Hem ver-
heerlijkt worden. (Nav. Christi). Zij heeft veel en
wel geleden: bittere pijnen met eene stichtende en
kristelijke onderwerping aan Gods heiligen Wil.

H. Aug.

Bemide Echtgenoot heb goeden moed en de Heer
zal u troosten. Geliefde Kinderen, dank voor de men-
nigvuldige zorgen die ik heb genoten; bemint uwen
Vader, onderhoudt de raadgevingen uwer Moeder,
en weest haar in uwe gebeden indachtig.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Mijn Jezus, bermhertigheid.

300 d. afl.

R. £. D.

Druk. Fr. De Geeter-Radys, Nederbrakel.