

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

CHARLES CHRISTIAENS

GENEESHEER

echtgenoot van Mevrouw

EMMA PLASMANS

Geboren te Segelsem den 29 Juni 1868
en godvruchtig overleden te Nederbrakel
den 24 April 1934.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van de Confrerie der H. Barbara
en van andere godvruchtige genootschappen.

Den goeden strijd heeft hij gestreden; de vrees des Heeren vergezelde hem op zijne wegen. Godvruchtig, eenvoudig en rechtschapen van hart, heeft hij een voorbeeldig leven geleid. Als vrome christen beminde hij God en zijne Kerk. Onwankelbaar in zijne christene overtuiging, kon niets hem beletten zijne plichten te vervullen. Als geneesheer vervulde hij zijn ambt nauwkeurig en stipt; vele ongelukken heeft hij in zijn levensloop geholpen en bijgestaan door raad en daad, tot dat hij, doodelijk getroffen, neerviel te midden zijner bezigheden evenals een strijder die valt op het veld van eer.

Bij God is hij de kroon der gerechtigheid gaan ontvangen, bij ons laat hij de troostende herinnering van zijn godvruchtig en stichtend leven, samen met de blijde hoop hem weder te vinden in het rijk van vrede.

Duurbare Echtgenoote, gij waart mijne vreugde en geluk, pijnlijk valt die onverwachte scheiding, doch betrouw op God! Hij is het die de gebroekene harten heelt, die de bloedende wonden verbindt en het grievendste lijden verzacht. Beminde Kinderen, mijne vreugde en kroon, blijft vastgehecht aan Christus en zijne Kerk, blijft trouw aan plicht en deugd.

Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus. Barmhartigheid.

300 d. afl.