

De ouderdom in eere en deugd doorleefd, is eene kroon voor alle geslachten.

† **BID VOOR DE ZIEL** †

van Mevrouw

ROSALIE ECKHOUT

in eerste huwelijk weduwe van Mijnheer

Jozef VANDER MENSBRUGGE

in tweede huwelijk van Mijnheer

Jean-Baptiste DE GEYTER

geboren te Munckzwalm den 8 September 1840 en
godvruchtig overleden te Segelsem den 14 Januari 1934
Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Lid van alle in de parochie bestaande godsdienstige
genootschappen.

Het zijn kleine zaken eenvoudig leven, vlijtig werken wel zijne kristene plichten volbrengen; maar het zijn deze gewone oefeningen die van God op den dag des oordeels zullen verheven en beloond worden. Bossuet

Heett de Heer haar begunstigd met een lang en gelukkig leven hier op aarde, het was wel tot belooning van haren deugdzamen en voorbeeldigen levenswandel want zij was die voorbeeldige moeder waarvan het H. Schrift zegt: Zij gaf acht op al wat in haar huis omging daarom ook roemen de kinderen hunne moeder.

Zij was van iedereen bemind, want de goedheid en de vreedzame handelwijze maken den mensch beminlijk, doen naar hem verlangen en hem overal vrienden ontmoeten.

Beminde Kinderen en Bloedverwanten, het is nu het oogenblik niet om te weenen, maar wel om God te danken en te loven omdat Hij mij zoolang in uw midden bewaard heeft. Hebt dank voor de liefderijke zorgen mij in mijnen ouden dag besteed. Schenkt mij voortaan uw liefde met voor mij te bidden. Ik zal u ook niet vergeten bij den Heer.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 d. afl.)

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.