

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.

Bid voor † de ziel

van Mevrouw

VICTORIA VAN ELSUWÉ

weduwe van Mijnheer

IVO MOTTE

geboren te Nederbrakel, den 4 Februari 1863, en
aldaar godvruchtig overleden den 30 Januari 1935,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid der Derde Orde en van de confrerie
der H. Barbara.

Van hare jeugd af had zij God leeren vreezen en
zich van de zonde te onthouden. God dienende heeft
zij de wegen van haar huisgezin nagezien en hare
kinderen in de vrees des Heeren opgevoed.

Eenvoudig van zeden, voorzichtig in hare woorden,
waakzaam op al hare werken heeft zij hare levensda-
gen in eer en deugd en in openbare achting door-
gebracht.

Gelaten en verduelig te midden der ellenden en bit-
tere smarten van het leven, vol van hoop op de hemel-
sche belooning, smeekte zij dikwijls met den H. Pau-
lus: " ik wensch vurig van dit lichaam ontbonden te
worden en met christus te leven. „ En God heeft hare
bede verhoord; zij heeft den goeden strijd gestreden
en nu heerscht zij met christus in der eeuwigheid.

Wat is sterven voor de deugdzaam, dan overgaan
van den arbeid tot de rust van het ballingschap dezer
wereld tot de zoete wellusten van het hemelsch
vaderland.

Duurbare Kinderen gij weet hoe ik in uw midden
geleefd heb, blijft getrouw aan den Heer. Ik laat u in
de vrees des Heeren, ik heb slechts een vergankelijk
leven verwisseld met de eeuwige vreugde des hemels.
Hebt dank voor uwe liefderijke zorgen — Een laatste
gunst vraag ik U: " Weest mij indachtig in uwe ge-
beden. „

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.