

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontslagen worden. H. Mach., 12, 16.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Camiel GERARDIE

echtgenoot van Mevrouw

Clemence GUILBERT

geboren te Zegelsem den 3 November 1895, en er overleden den 3 Juni 1936.

Voorzien van het Heilig Oliesel.

O dood, o groot geheim der dood, hoewel doet gij ons verstaan wat wij hier op aarde zijn.

H. Alph. van Lig.

Niets is duurzaam op deze aarde; alle geluk van deze wereld ontsnapt ons op het oogenblik dat men meent het te gaan genieten. H. Aug.

Het leven van den mensch is een strijd van de wieg tot het graf. Ieder oogenblik is een stap tot de eeuwigheid. Het leven is een schaduwe die voorbijvliegt, een bliksem die schittert en verdwijnt.

O mensch, denk aan de dood, want iedereen moet sterven... aan den gestelden oogenblik gekomen, in welken staat gij u ook bevindet, zult gij sterven. Niets is zoo zeker als de dood, maar niets is zoo onzeker als het uur en de omstandigheden der dood. De Heer houdt ons het oogenblik zijner komst verborgen, opdat wij altijd bereid zouden zijn, altijd in staat van gratie Navolg H. Hert.

Bemide echtgenoote, lieve kinderen, duurzame ouders, broeders en zusters, hard is de scheiding. 't Is Gods wil. Troost u. Zorgt voor de kinderen. Bidt veel voor mij. Tot weerziens in den Hemel!

Mijn Jezus bermhertigheid! (100 dagen afl.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel