

Bewaar in u de vrees des Heeren, ook in uwe hooge jaren en hoop op Zijne barmhartigheid, dan zal uwe belooning niet uitblijven. Eccl. 26.



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**CELESTE MORRE**

Weduwe van

**LEOPOLD BAUWENS**

geboren te Segelsem den 15 Augustus 1863  
en er godvruchtig overleden den 22 September 1936.  
Versterkt door de HH. Sakramenten.

— « o » —

Zij was een eenvoudige en oprechte vrouw, vreesde God en week af van het kwaad. JOB. 1, 1.

Geduldig en onderworpen aan den wil des Heeren heeft zij de pijnen en beproevingen eener langdurige ziekte verdragen; gerust zag zij haar einde naderen en verlangde naar het oogenblik dat zij zou vereenigd worden met God, dien ze getrouw gediend en bemind heeft hier op aarde.

Zij die haar kenden en beminden, betreuren en beweenen haar.

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Familiege-nooten, mijn roem, mijn vreugde en mijn kroon, om uwe liefde had ik nog langer willen leven, ik verlaat u echter om tot God te gaan; troost u in mijn afscheid. Hebt dank voor de liefderijke zorgen waar-mée gij mij altijd omringd hebt; in den hemel zal ik het u vergelden.

Vergeet mij niet in uwe gebeden. Eens zien wij elkander terug in den eeuwigen vrede.

Barmhartige Jesus, geef hare ziel de eeuwige rust.

7 j. & 7 qua. afl.

**ZIJ RUSTE IN VREDE.**

---

V. Portois Schoorisse.