

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mejuffer

ELISA DE WOLF

dochter van wijlen

Charles-Louis en van Mathilde Surdiacourt

geboren te Nederbrakel den 13 October 1869,
en aldaar godvruchtig overleden den 9 December 1936,
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Van hare teederste jeugd heeft zij gewandeld op de wegen des Heeren, zijne geboden onderhouden en van ganscher harte Hem zoeken te behagen.

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de oogen van God; zij stelt een einde aan de ellende des levens, doet den zegepraal genieten in den Hemel en is het begin der volkomene rust.

Heere Jezus Gij hebt mij groote kwellingen en bittere smarten overgezonden; in mijnen angst heb ik tot U geroepen en Gij hebt mijn gebed verhoord, handel nu met mij volgens uwe oneindige barmhartigheid.

Die U beminnen, o Maria, genieten een aangenamen vrede en de eeuwige dood zal hen niet overkomen.

Duurbare broeders, zuster en bloedverwanten mijn ballingschap is ten einde, God heeft mij tot zich geroepen. Onze scheiding is niet eeuwig, wij zullen elkander wederzien in Gods eeuwige woon. Hebt dank voor uwe liefderijke zorgen. Toont mij uwe liefde met veel voor mij te bidden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.