

Het uur der belooning is geslagen, de getrouwe dienaar heeft zijne taak volbracht, de dood heeft hem naar zijne rust geleid.

H. Ephrem.



Bid God voor de ziel

van Mijnheer

Alfons Van De Kerckhove

echtgenoot van Mevrouw

ALBERTA VAN HAEZEVELDE

geboren te Zegelsem den 21 December 1887.

en er godvruchtig overleden den 31 Mei 1936.

Voorzien van de Heilige Rechten.

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.

De duurzame overledene was een voorbeeldige echtgenoot, een goede vader. Als overtuigde christen beminde hij uit ganscher harte God en de H. Kerk. Onwankelbaar in het geloof, kende hij geen mensche-lijk opzicht, Als ware Xaveriaan stichtte hij zijnen evenmensch in heel zijn handel en wandel. De Heer, rechtvaardige rechter, zal hem beloonen volgens zijne werken.

De volmaakte deugd wordt in den tegenspoed gekend. God spaarde hem niet in het opleggen der beproevingen. Nooit viel eene klacht van zijne lippen : hij aanbad de oneindig wijze schikkingen der Goddelijke Voorzienigheid die alles wel doet.

Duurbare echtgenoot, lieve zoon, ik verlaat dit dal van tranen, ik sterf gaarne omdat de goede God het zoo wil. Ik weet dat ik u eens zal wederzien in den Hemel om daar voor eeuwig gelukkig te zijn te zamen. Mijn kind, eer en bemin uwe Moeder al de dagen van haar leven, verlaat nooit den weg der deugd. Beminde Broeders, zorgt goed voor degenen die mij zoo duurzaam waren. Bidt voor mij allen.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U! 300 d. afl.

Druk. Nederbrakel Wed. O. Surdiacourt.