

Nu zijt gij met Christus gestorven ; maar de Heer
is uw leven, en als Hij zal wederkomen, zult gij met
Hem verschijnen in de glorie. Ad Coloss.



BID VOOR DE ZIEL

van

Irma Germana Van WIJMEERSCH

echtgenoot van

ROBERT MARREZ

geboren te Zegelsem den 3 Augustus 1906 en er zeer
godvruchtig in den Heer ontslapen den 9 Januari
1936, versterkt door de H. Sacramenten der sterven-
den.

Eene deugdzaame vrouw zal geprezen worden.

Spreuken XXXI, 11

Waarom, o Heer, hebt Gij deze lieve echtgenoot
en moeder ontrukkt aan de teedere genegenheid van
haren man en van haar pasgeboren kindje ? O,
grootte God, wij kunnen de geheimen uwer Voor-
zienigheid niet begrijpen, maar wij willen ons gaarne,
als oprechte christenen, aan Uwe goddelijke
schikkingen onderwerpen-Uw wil geschiede ! ver-
sterk ons om die smart verduelig te dragen.

Duurbare echtgenoot, onverwacht en pijnlijk is de
scheiding. Ik ben niettemin tevreden. Aan u is nu de
zorg over ons kindeke toevertrouwd. Neem uw toe-
vlucht tot God den Vader der weezen. Van uit den
Hemel zal ik u helpen door mijne gebeden.

Lieve moeder, broeders, zusters en bloedverwan-
ten, bidt voor mij.

Heilig Hart van Jezus, ik stel op U al mijn betrou-
wen. 300 dagen aflaat.

Sottegem, drukk. « De Beiaard », Haegeman-Cousy.