

Den dood der rechtvaardigen is de overgang tot een
beter leven.

BID VOOR DE ZIEL

van

VICTORINE HUBO

echtgenoot van

REMI DE WOLF

geboren te Segelsem den 3 Augustus 1862

en er godvruchtig overleden den 12 December 1937

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

* De duurzame overledene, wiens afsterven wij betreuen, was een oprechte christene, een deugdzaam vrouw een teedere en zorgvuldige moeder, een rechtschapen ziel, bemind van God en van de menschen; hare gedachtenis blijve gezegend.

Zwak was haar lichaam, langdurig hare ziekelijkheid wonderbaar hare kalme. Gansch uitgeput van krachten vond den dood haar gansch bereid om haar eeuwige belooning uit de handen van den Goeden God te gaan ontvangen.

Pijnlijk is altijd het scheiden van degenen die wij oprecht beminnen.

Duurbare echtgenoot, beminde kinderen en familie, ik dank U om uwe offervaardige verkleefdheid en goede zorgen. Eens zien wij elkander in den Hemel terug om nooit meer te scheiden.

Bemide bloedverwanten en gij allen die mij gekend hebt, weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)

Druk. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.