

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Elodie VAN RECHEM**

weduwe van Mijnheer

**Petrus ODEVAERT**

geboren te Schorisse, den 2 November 1857 en  
godvruchtig overleden te Nederbrakel den 28 Oogst 1939  
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden

Die haar gekend hebben geven van haar eene goede  
getuigenis. Van kindsbeen af heeft zij God gevreesd,  
zijne geboden onderhouden. Hem lof en dank gegeven  
al de dagen van haar leven; zij heeft aan God en aan  
de menschen behaagd en zoo heeft er niemand iets ten  
haren nadeele gesproken. (H. Schrift.)

Zij heeft een werkzaam en verdienstelijk leven geleid;  
een leven tevens van geloof en betrouwen op Gods  
voorzienigheid.

Zij heeft hare kinderen opgevoed in eer en deugd  
zooveel door hare voorbeelden als door hare wijze  
lessen en die kinderen zijn de vreugde geweest van haar  
leven.

Hoe zoet is het dan te sterven als men wel geleefd  
heeft (H. Aug) en tot God te mogen gaan om van  
Hem de eeuwige belooning voor een deugdzaam leven  
te ontvangen.

Duurbare kinderen, ik verlaat een leven vol beproe-  
vingen om naar een beter leven over te gaan. Hebt  
dank voor uwe liefde en genegenheid en blijft mij in-  
dachtig in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)

R. I. P.

Drukk. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel