

Hare wegen zijn schoon geweest en al hare
voetstappen waren in vrede. Prov. 3. 17.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

IRMA LANDRIE

weduwe van wijlen

DESIDEER MARREZ,

geboren te Maeter den 22 Juli 1866 en godvruchtig
overleden te Louise-Marie den 30 December 1939,
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Voor uw geloovigen. o Heer, wordt het leven
verwisseld maar niet weggenomen, en nadat het
huis van dit aardsch verblijf is ontbonden, wordt
in den Hemel een eeuwige woonstede verkregen.
(Missaal.)

De duurzame afgestorvene leefde in stillen een-
voud voor haar God, haar kinderen en den even-
naaste.

Zij was een vrouw van gebed en diep geloof. Hoe
gaarne bezocht zij het huis Gods. Daar vond ze
troosten en sterkte in lijden en beproeving.

O duurzame Moeder, bij uw sterfbed herdenken
wij met dankbare liefde alles wat gij sedert zoo
lange jaren voor uw kinderen hebt gedaan, uw
voorbeelden, uw stichtenden levenswandel; en
wij danken den goeden God onze lieve moeder
zoolang aan de liefde harer kinderen bewaard te
hebben.

Hebt dank mijn duurzame kinderen en kleinkin-
deren om uw teedere liefde en zorgen; vergeet mij
niet in uw gebeden, blijft den weg der deugd be-
wandelen, welken ik u aangewezen heb en moge
de dag eens komen waarop wij allen wederom
voor altijd vereenigd zullen zijn.

Jezus, Maria, Jozef.

R. I. P.

.....
Lievyns-Rousseau, Ronse.