

De Goede God heeft haar beproefd en gezuiverd door het lijden gelijk het goud in den smeltoven Hij heeft haar aangenomen als een brandoffer.

Wijsheid III.



Troostvol Aandenken

aan Mevrouw

AMELIE GOETHAELS

Weduwe van Mijnheer

Karel-Lodewijk DE TEMMERMAN

geboren te Sint-Cornelius-Horebeke den 13 Maart 1858
en zacht in den Heer ontslapen te Zegelsem den
7 Januari 1939, voorzien van de Heilige Rechten.

Het leven is ons niet gegeven om te rusten en te genieten, maar wel om te werken en te lijden voor den Hemel. Zoo vele kwalen heeft de mensch in dit tranendal te dragen dat de dood waarlijk als eene verlossing mag aanzien worden. H. Ambrosius.

De duurzame moeder heeft nooit geklaagd over hare overgrootte smarten. Gelijk de H. Andreas zegde zij: Gegroet, o beminnelijk kruis, ontvang mij in uwe armen en vereenig mij zoo met mijn lieve Zaligmaker die mij door het Kruis heeft vrijgekocht.
Kerkelijk Officie,

Diepbetreurde Moeder, bij uw verscheiden gedenken wij met dankbare liefde alles wat Gij zoo lange jaren voor ons gedaan hebt.

Lieve kinderen en kleinkinderen, Ik beveel u aan God en aan zijne genade. Ik ga uwen vader vervoegen in den schoonen Hemel. Bidt uw leven lang voor uwe ouders. Wij verwachten u allen in de verblijfplaats der zaligen. Beminde Broeders, bidt voor mij.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U!
300 dagen afaat.

Nederbrakel Druk Wwe. O. Surdiacourt