

Wordt de rechtvaardige door den dood overval-  
len, hij zal zich niettemin in rust bevinden.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mijnheer

**ALFONS GOTTON**

Lid van het Genootschap van H. Franciscus-Xav.  
geboren te Paricke, den 2 Februari 1862  
en godvruchtig overleden te Zegelsem •  
den 14 Augustus 1938  
versterkt door de H.H. Sacramenten.

---

Verrast trof hem den dood op een gezegenden  
ouderdom die de kroon was van een werkzaam en  
rechtvaardig leven.

Ogeruimd van karakter liet hij zich nooit zelfs  
bij vele droeve kruisen ontmoedigen. Hij was  
waarlijk een deugdzaam man, die den weg van  
vrede en gerechtigheid bewandelde. Minzaam in  
zijnen omgang had hij voor elk een goed woord,  
bewees hij eenieder gaarne dienst en won ontel-  
bare vrienden, wyl de edele gevoelens van zijn  
hart gepaard met een aangename zachtmoedigheid  
hem de algemeene achting verwierven.

U, o Heer, vroeg ik verlenging van dagen, doch  
niet mijn wil maar de uwe geschiede.

Beminde Broeders, Zuster en Bloedverwanten  
en gij dierbaren die mij met trouwe zorgen steeds  
hebt bijgestaan, hebt dank voor uw genegenheid;  
bidt voor mij, ik zal voor U bidden bij den Heer.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl

---

ST-MARIA-HOREBEKE, DRUK. DE CLIPPELE